

# Geçıştirici Deęil, Köklü Çözüm!

Yaşanmakta olan kriz, kapitalist üretimin iç çelişkilerinin, emperyalizmle bağımlılık ilişkilerinin ve emperyalizmin tam ilhak politikasının ürünüdür.

Bu krizin nedeni olarak bir rahibin Türkiye'de tutuklanması ve buna baęlı ABD ile gerginlik yaşanmasına, ya da AKP hükümetinin politikalarına bağlamak gerçeklerle uyuşmamaktadır. Bu aşamada ABD ve Avrupalı emperyalistlerin Türkiye'nin çökmesini, istikrarsızlaşmasını istemeleri akla gelecek en son olasılıktır.

Giderek şiddetlenen krizin “döviz” krizi olarak biçimlenmesi sadece bir aldatmacadır. Krizin ilerleyen aşamalarında, kapitalist üretimin sanayi, ticaret, bankacılık, tarım dahil tüm alanlarını; işçi sınıfı ve küçük esnaf başta olmak üzere toplumun tüm sınıflarını etkisi altına alması ve bunlar üzerinde yıkıcı sonuçlara yol açması kaçınılmazdır. Bunun yaratacağı sonuç “orta sınıflar” olarak tanımlanan ve ülkemizin kuzeyindeki nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan küçük esnaf, küçük üreticilerin küçük birikimlerinin hızla erimesi, kredilerle sahip oldukları küçük mülkleri kaybetmeleri ve yoksullaşmalarıdır.

Krize baęlı bu gelişmeler devrimin toplumsal tabanını hızla genişletecektir. Türkiye'deki dinci, faşist iktidarın toplumsal desteęi hızla eriyor. Türkiye'deki 24 Haziran seçimleri krizle birlikte emekçi sınıflara, Kürt halkına, ezilen-sömürülen kitlelere karşı yürüttükleri ve daha da şiddetlenecek olan iç savaşı kazanabilmek için hızlı ve merkezi bir karar mekanizmasının oluşturulması amacıyla yapılmıştır. Ve bu seçimlerde yetkiler zor ve hile yoluyla merkezileştirilmiştir.

Bununla birlikte karşı-devrim, yetkileri merkezileştirerek devrimin hedefini de merkezileştirmiştir. Emekçi sınıfların, Kürt halkının, krizin yıkıma uğratacağı geniş kitlelerin birikmiş kin ve öfkesi, yetkilerin merkezileştięi politik iktidara yönelecektir. Ve bu yöneliş onun temsil ettięi sınıfa, ani patlamalar, isyanlar ve ayaklanmalar biçimini alacaktır.

**#CozumDevrimde #DevrimTemizler**  
**[www.devrimtemizler.net](http://www.devrimtemizler.net)**

Önümüzde böylesi bir tablo dururken ülkemiz devrimcileri ne yapmalıdır? Türkiye'deki dinci, faşist iktidar ile “çelişkilerini aşan” CTP ve TDP gibi düzen partilerinin, bu çürümüş düzeni yıkmak gibi bir dertleri olmaması anlaşılırdır. Ancak kendini devrimci olarak tanımlayan bir çok yapının “Bu krizin temel nedenleri nelerdir?”, “Bu çürümüş düzeni nasıl ortadan kaldırıp demokratik bir halk iktidarı kurulabilir” sorularına cevap aramak yerine, düzen partilerine ve egemenlere krizi nasıl atlatabilecekleri ile ilgili akıl verme yarışına girmeleri tam bir siyasal çöküştür!

Öyle ki; bu “devrimci” arkadaşlar yaptıkları öneriler ile krizin gerçek özünü gizlemektedirler. Dahası krize bağlı olarak giderek sistemden kopacak ve ani patlamalar, isyanlar ve ayaklanmalara yönecek kitlelerin sisteme nasıl bağlı tutabileceğinin yolunu göstermeye çalışmaktadırlar!

Bu boşa bir çabadır, çünkü birincisi, egemenlerin bu “devrimci” arkadaşların önerilerinden çok daha etkili önlem planları hali hazırda vardır. Bunun yanında gerekli önlemleri ne şekilde uygulayabilecekleri ile ilgili de binlerce toplum uzmanı çalışmaya devam etmektedir.

İkincisi ise; ne bu “devrimci” arkadaşların, ne de egemenlerin çalıştırdığı uzmanların hazırlayıp uygulayacakları önlemler, giderek yoksullaşan kitlelerin sistemden kopuşunu engelleyemeyecektir. Çünkü bu düzen tüm dünyada çürümüştür ve ömrü uzun zaman önce dolmuştur. Buna rağmen çeşitli yollarla ömrü uzatılmaya, tüm çürümüşlüğü ile insanlığın önünü tıkamaya devam etmesi için çaba harcanmaktadır.

“Peki ülkemiz devrimcileri ne yapmalıdır?” sorusuna dönecek olursak. Bırakalım egemenler ve onların düzen içinde çizdiği mücadele sınırlarını aşamayan sözde devrimciler, kitleleri nasıl düzene bağlı tutabileceklerine kafa patlatsınlar!

Bizler bu krizin özünü ve bu krizden, onu yaratan çürümüş düzenle birlikte nasıl kurtulabileceğimizi ortaya koymaya devam edeceğiz! Ancak bu yeterli değildir. Bu gerçekleri giderek çok daha güçlü ve etkili bir şekilde kitlelere taşımak zorundayız. Bu yolla onları düzenin sahte umutları ile uyutmaya çalışanların etkisinden kurtararak, devrimci hedeflerle harekete geçmelerini sağlamalıyız!



Bu devrimci hedefler ise özetle şöyledir;

- **Bu krizlerden ancak onun temel nedeni olan emperyalizme bağlı sömürgeci-işgal düzeninden kopuşu sağlayarak kurtulabiliriz. Bunun için Kıbrıs halkları devrimci bir mücadele ile iktidarı ele geçirmeli ve demokratik bir düzen kurulmalıdır. Halkın egemenliğine dayalı demokratik bir düzen, halkın örgütlü devrimci gücü ile gerçekleştirilecek Demokratik Halk Devrimi ile kurulabilir.**
- **Demokratik halk iktidarınının yönetimine işçi, emekçi halk kitlelerin en aktif şekilde katılımı için en ileri demokratik mekanizmalar oluşturulup sürekli geliştirilecektir. İşçi emekçilerin yaşam koşulları hızla iyileştirilecek ve toplumsal üretimde yer alan her bir çalışanın yeterli düzeyde maaş alması sağlanacaktır. Çalışma yaşamındaki en düşük ve en yüksek maaş arasındaki uçurum ortadan kaldırılacaktır.**
- **Demokratik halk iktidarınının kurulması ile birlikte Kıbrıs'ın bütünündeki yabancı askeri üsler kapatılacak, ülkenin bağımsızlığını ayaklar altına alan her türlü garantörlük ve ittifak anlaşmaları iptal edilecek, emperyalist ülkelere tanınan tüm siyasi, ekonomik, kültürel haklar ortadan kaldırılacaktır.**
- **Ülkemizin bağımsızlığını ayaklar altına alan emperyalist güçler ile işbirlikçilik yapmış olan yerli büyük sermaye kesimlerinin mülkleri toplumsallaştırılacaktır. Bununla birlikte ganimet ve peşkeş yolu ile oluşturulan turizm, eğitim, sağlık, sanayi gibi tüm işletmeler, Kilise, Vakıflar ve İngiliz üsleri ile Türkiye, Yunanistan tarafından işgal edilen askeri bölgeler de toplumsallaştırılacak ve tüm bu mülkler toplumsal üretimin artırılması için kollektif üretim alanlarına dönüştürülecektir. Toplumsallaştırılan bu mülkler geçmişte yaşanan çatışmalar ve krizlerle yoksullaştırılan kesimlerin mağduriyetinin ortadan kaldırılması için de kullanılacaktır.**
- **Ülkemizdeki farklı milliyetlerden tüm kesimlerin siyasi eşitliği garanti altına alınacaktır. Vatandaşlar arasında tam hak eşitliği sağlanarak, ülke ve devlet işlerinde her türlü ayrımcılık engellenecektir.**
- **Irkçı ve gerici örgütlenmeler yasaklanacaktır. Eğitimde ve ülke yaşamında her türlü etnik, dini, cinsel ayrımcılık ortadan kaldırılarak laik ve eşitlikçi bir düzen kurulacaktır.**

Bu hedefler, yaşanan krizden ve onu doğuran çürümüş düzenden kurtulmanın tek gerçekçi yoludur. Bunun dışındaki düzen içi öneriler sadece bir sonraki krize kadar bizleri uyutma ve bu çürümüş düzenin devamı demektir.

Zor ve uzak görünen bu hedefler, bizlerin uyanmasına ve örgütlenerek harekete geçmesine bağlıdır.

Bunu başardığımız oranda bu hedeflerin ne kadar yakın ve mümkün olduğunu yaşayarak göreceğiz. Çünkü bizler bunu yaparken, hemen yanı başımızdaki Türkiye, Ortadoğu, Balkanlar ve dünyanın dört bir köşesinde bizimle birlikte bu hedefler için harekete geçen milyonları, milyarları göreceğiz. Çünkü bu çürümüş düzen ve onun yarattığı krizler bir bütün olarak tüm insanlığı hedef almakta, hepimizi yok oluşturma sürüklemektedir!

**Şimdi bu çürümüş düzene karşı ayağa kalkma, refah ve özgür bir yaşam için isyanlara hazırlanma zamanı!**

**Şimdi bu çürümüş sömürgeci işgal düzeninden kurtuluşu getirecek devrimlerin zamanı!**

**Krizden kurtuluş için mücadeleye, devrimci örgütlenmeye!**

**Bu Pisliği Devrim Temizler! Çözüm Devrimde!**

**#CozumDevrimde**  
**#DevrimTemizler**  
**www.devrimtemizler.net**



DevKombir@gmail.com



Devrimci Komünist Birlik



0542 863 66 60